

5775 Wajera - De eerste stap zelf doen

Bij de keuze voor de haftara zijn onze Chachamiem op zoek gegaan naar stukken uit de Nawie, de Profeten, die bij de parasja van de week aansluiten.

Soms is dat verband moeilijk te begrijpen, soms ook niet. De haftara van deze week gaat over het verhaal van Elisja, de leerling van Eljahoe.

Hij reist door het land om overal zijn profetieën te verkondigen. Hij ontmoet daar een vrouw, de Shunamietische, die geen kinderen heeft. Zij doet veel voor Elisja en hij belooft haar met de belofte dat zij en haar man een kind zullen krijgen. Dat gebeurt een jaar later.

En hiermee is de link met de parasja duidelijk. Want ook daar krijgt een vrouw, Sara, de belofte voor een kind. Hier valt echter meer over te zeggen. Er is namelijk nog een opvallende overeenkomst die uit de twee verhalen naar voren komt.

Awraham leert ons hoe we chesed moeten doen. Daarmee wordt hij onze aartsvader. Hij doet dit op buitengewone wijze. Zo kan hij het niet aanzien als er drie mannen aan zijn tent voorbij gaan. En hij loopt op hen af en nodigt hen uit in zijn tent. Ondanks de hitte, ondanks dat die mannen niet op weg waren naar hem. Hij staat op en begint de mitswa.

Zo ook de Shunamietische vrouw uit het verhaal van de haftara. Zij weet dat Elisja zijn jaarlijkse rondje maakt en zegt tegen haar man: Laten we een kamer inrichten zodat deze bijzondere persoonlijkheid bij ons kan logeren. Zij stapt op Elisja af en vraagt hem bij haar te logeren.

Ook zij doet de eerste stap. En dat leert ons allen iets over de manier waarop we voor elkaar op moeten komen. Heel vaak zijn we best bereid om iemand te helpen maar dan alleen als niemand anders het doet en er echt geen andere oplossing is. Wij wachten liever af of iemand anders zijn vinger opsteekt.

Maar dat is niet de weg van onze aartsvaders, zo hebben zij niet het voorbeeld gegeven. Zij deden de eerste stap en wachtten op niemand. Dat is echte chesed. Daarmee kan je een volk bouwen!