

5775 Behar - Tellen

Na zeven keer een sjemitta jaar verplicht de Tora ons tot het joweeljaar. Wat is de gedachte achter dit Joweeljaar? Waar dient het voor?

Het joweeljaar dient geteld te worden zoals de dagen van de 'omer', met dit verschil dat de 'omer' door iedereen geteld wordt en het joweeljaar alleen door het hoofd van het Sanhedrin. Hij zegt aan het begin van het jaar: dit jaar is het zoveelste jaar van de joweel.

Tellen doe je als je wilt weten hoeveel je ergens van hebt. In de sefiera is dat de dagen van de 'omer'. In het joweel de jaren tot de joweel. We tellen tijd.

Het verschil tussen tijd tellen en geld tellen is dat geld pas weer interessant wordt als je het uitgeeft. Zolang het stilligt heeft tellen weinig zin en wordt het door onze Wijzen zelfs afgeraden.

Tellen van dagen en jaren is het tellen van tijd. Tijd, het meest kostbare bezit dat een mens heeft en het tellen dus ook het belangrijkste wat hij kan doen. Naar voren en naar achteren kijkend, zich bezinnen op wat hij met zijn tijd gedaan heeft en wat hij nog zal kunnen bereiken en in de hem gegunde levenstijd die nog komt.

Waar de sjemitta om het land, het veld en de oogst gaat, gaat de joweel om de mens zelf. Hij krijgt een heel jaar de tijd om over zichzelf na te denken en plannen te maken voor de volgende 50 jaar.