

5776 Lech Lecha - Tot zegen

We'eheje beracha. Awraham krijgt de opdracht naar het land Israel te trekken. Daar, belooft Hasjem hem, zal tot zegen worden. Wat houdt dat in: tot zegen worden?

Rasjie legt uit dat hier een verwijzing te vinden is voor onze dagelijkse gebeden. De eerste beracha van het 18-gebed gaat over de speciale band van Hasjem met de aartsvaders. Wij noemen Hem: de G'd van Awraham, de G'd van Jitschak en de G'd van Ja'akow.

Zou het dan niet logisch zijn om ook in de afsluiting van die eerste beracha alle drie de aartsvaders te noemen? Nee, we sluiten alleen af met Beschermers van Awraham, om ons dat te leren staat er: en wees tot beracha. Awraham heeft een plaats in de beracha en niet de anderen.

Toch blijft de vraag waarom dat zo is. En waarom Awraham dit nu al te horen krijgt. Een inzicht, dat ik gekregen heb in een van de toespraken van rabbi Paysach Krohn, kan hierop een antwoord zijn.

Ieder mens wil de ander helpen. Iemand steunen als hij of zij het moeilijk heeft, is een mitzwa waar we allemaal voor klaar staan. Natuurlijk. Maar wie is het meest geschikt om hulp te geven? En wie is vaak niet instaat om dat dan ook te doen?

Iemand die het zelfde heeft meegemaakt als jij. Bijvoorbeeld: een echtpaar verzeilt in financiële problemen. Wie kan beter helpen? Iemand die zelf nog nooit met dat bijtje heeft hoeven te hakken, kan best aandacht geven. Maar begrip is moeilijk.

Maar iemand die zelf ook zo een periode in zijn leven heeft gehad en daar doorheen is gekomen. Die is het meest geschikt. Alleen is zo iemand vaak diegene die zich schaamt en juist niet die stap durft te nemen.

Awraham krijgt een opdracht. De kinderloze, arme, staatsloze man wordt gestuurd naar Israel. Daar zal hij rijk worden, kinderen krijgen een positie innemen. En dus: wees daarop tot zegen en vertel het aan anderen!

De beproevingen van Awraham zijn een beracha omdat hij ze heeft doorverteld. Wij kennen ze. Hij heeft ons deel daarvan gemaakt. Dat is de beracha. Vandaar ook dat juist Awraham die de beproevingen heeft doorstaan in de beracha genoemd wordt.

Vandaag viert de wereld de sjabbat door het shabbos- project. Maar velen kunnen denken: dat is niet voor mij. Wat moet ik daarmee? Ik houd toch al sjabbat?! Dat klopt.

Gelukkig diegene die in hun leven plaats hebben voor die geweldige dag die sjabbat. Maar wij kunnen ook tot beracha zijn. Iedereen heeft in zijn leven momenten gehad, dat hij moesten vechten voor de sjabbat zijn leven.

Zelfs iemand die nooit anders gewend is dan sjabbat houden, heeft tijdens een opleiding of in zijn werk de sjabbat beproeving doorstaan. Dat kunnen we delen met elkaar. Die kracht kunnen we elkaar geven. En daarmee worden we tot beracha!