

5777 Jom Kippoer/Kol Nidre - Wat we echt willen

De reeks van feestdagen waar Jom Kippoer de belangrijkste van is, wordt afgesloten met Simchat Tora. Dat lijkt misschien op een soort kers op de taart maar is dat niet. In feite is de hele rij Jom Tov dagen een voorbereiding om te komen tot de simcha, de vreugde van die dag. Zonder Jom Kippoer kan men niet tot die simcha komen. Ik wil u uitleggen hoe dat werkt.

Er bestaat een gewoonte om op Kol Nidre de pasoek te zeggen, die wij uit het vrijdagavondgebed kennen: *or zaroe'a latzadiek oeljisre leew simcha*. Dat betekent: een schijnend licht is er voor de tzaddiek, en voor de recht-hartige is er vreugde.

Met tzadiekem hebben we nu niets te maken, we zeggen immers 'wij zijn geen tzadiekem' maar simcha wil ik graag hebben. Wat moet ik doen om *jasjar leew*, recht-hartig te zijn?

De pasoek zegt: G'd heeft de mens recht-hartig geschapen en zij hebben voor zich zelf veel berekeningen gezocht'.

De uitleg: wij maken graag gebruik van de volgende woorden om ons gedrag uit te leggen: "eigenlijk zou ik...., maar....", of het nu gaat om gedrag tegenover Hasjem of medemens. "Eigenlijk zou ik meer voor mijn ouders moeten doen maar.... zou ik meer tijd met mijn kinderen willen doorbrengen en ze meer aandacht geven maar....", en ga zo maar door.

Wij weten precies wat er van ons verlangd wordt en zouden het ook best doen ware er niet al die antwoorden, al die berekeningen die de mens zoekt om het toch maar niet te doen.

Maar zijn die excuses wel valide? Houden ze stand? Dat is wat wij op Jom Kippoer moeten overdenken. De zonde zelf, daar nemen we - zingend - afscheid van.

G'd vergeeft vandaag als wij ons best doen - wat een geschenk! Maar als in onze harten al die excuses, uitwegen, noem het sjmoesjes, bestaan, dan zeggen we morgen weer: "eigenlijk zou ik....maar...".

En het zijn die tegenstrijdigheden in de mens die hem zijn simcha ontnemt. Als je weet dat het anders zou moeten, dat je je anders zou moeten gedragen maar je jezelf voor de gek houdt. Laten we dus de komende 25 uur gebruiken om ons zelf eerlijke vragen en antwoorden te geven, zodat deze dag de weg vrij maakt om te komen tot dat wat we echt willen, een jaar vol simcha!