

## 5778 Wajakheel - Pekoedé - Maak je standpunt duidelijk

In deze Parsjoet wordt verteld hoe ons volk op bijzondere wijze invulling gaf aan de opdracht van de bouw van het Misjkan, zoals die in de parsjot Teroema en Tetzawe staat beschreven.

Hierbij wordt allereerst verteld met welke buitengewone overgave onze voorouders bereid waren het goud, zilver en alle andere benodigde materialen binnen de kortste keren aan Mosjé te overhandigen.

De Tora beschrijft dit als volgt (Sjemot 35:21-22) 'En toen kwamen iedereen ...en zij brachten de afdrachten voor Hasjem voor de bouwwerkzaamheden van de Tent der Samenkomst en voor al zijn dienst en voor de gewijde kleding. En toen kwamen de mannen, over de vrouwen, ..., en zij brachten oor-, neus-, vingerringen...alle mogelijke gouden voorwerpen....'.

Wij citeren niet de hele pasoek, slechts wat we nodig hebben om iets zeer opvallend te constateren. Er is namelijk iets vreemd aan de hand met de gift van de gouden sieraden. Er staat niet en toen kwam 'iedereen' of 'toen kwamen de mannen en de vrouwen' maar er staat: 'en toen kwamen de mannen over de vrouwen'. In het Hebreeuws: 'al hanasjiem'. En de vraag is wat de Tora hiermee wil zeggen.

De uitleg van deze woordkeuze kan de volgende zijn: De dames zagen zichzelf voor een dilemma gesteld. Aan de ene kant wilden zij volop bijdragen aan het Misjkan. Maar er was ook een andere kant.

De Misjkan was een kapàra, verzoening voor de zonde van het gouden kalf. Dat beeld werd vervaardigd door het goud van de oorkingen (zie Sjem. 32:3). Dit symboliseerde dat zij niet zouden luisteren naar Hasjem maar naar het te maken beeld. De vrouwen hadden geweigerd om hieraan mee te doen. Hun mannen hadden de sieraden afgepakt en gebruikt, maar zij waren er tegen. Om nu gouden oorkingen af te staan zou een verkeerd signaal zijn. Een schuldbekentenis over iets waar zij juist niet schuldig aan waren. Dus wat te doen: geven zoals hun hart hen ingaf of niet geven omdat ze hun standpunt over het gouden kalf duidelijk wilden maken.

Vandaar deze oplossing: de mannen brachten hun giften bovenop die van de dames. De echtgenotes hadden hun mannen de giften meegegeven. Zodoende deelden zij in de bouw van de Misjkan en konden nogmaals hun afkeer van het gouden kalf tonen.

Een levensles: als je een standpunt hebt, als je vecht voor Hasjem en Tora, dan is het niet verkeerd om dat duidelijk te maken. Niet bang te zijn om er voor uit te komen en op zo een manier mee te bouwen aan G'ds wereld.