

5779 Jom Kippoer - Kol Nidre - Een signaal afgeven

Vanmiddag hebben we de beelden van onze koning bij het uitspreken van de troonrede kunnen zien. En vanavond staan we in sjoel en dawwenen voor een goed jaar. En de vraag mag gesteld worden hoe de zaken zich verhouden.

Wordt het volgende jaar besloten door de koning en zijn regering? Of door Hasjem? En wat is onze rol hierin.

In de moesaf van deze dagen zeggen wij: 'hamamlich melachiem, welo hameloecha; Hij is het die koningen kroont, en aan Hem is het koningschap'.

Welke gedeelte geeft Hij aan de koning en de machthebbers en welk deel houdt Hij zelf?

Een ding is duidelijk: wij kunnen dawnenen wat we willen maar wij kunnen ons niet onttrekken aan de wetten van ons land. Diene demalchoeta diena, de wetten van het land gelden voor ons ook. Dus als we te hard rijden krijgen we die bekeuring ook als we vandaag ons best doen goed te dawwenen. En de blauwe envelop valt op de mat, zelfs als we de vidoei oprecht zeggen.

Maar wat dan wel? Hasjeem heeft Zijn plaats in het proces van wetgeving ergens anders gekozen. Namelijk helemaal aan het begin. In het hart van de machthebbers. Daar stuurt Hasjeem en daar geeft Hij ideeën en plannen aan leidinggevenden die daar geen weet van hebben.

En waar komen wij dan in het geheel voor? Wij kunnen onze rol nemen in dit proces door aan Hasjeem duidelijk te maken wat voor ons belangrijk is.

Bijvoorbeeld. Het wordt steeds moeilijker voor Joodse studenten om vrij te krijgen op de Jom Tov-dagen. Maar dat begint bij ons. Als wij onze kinderen op Jom Tov naar school sturen en niet vrij vragen dan werkt dat door. Zouden wij allemaal consequent vrij vragen dan is de boodschap duidelijk.

Op dezelfde manier over de sjechieta. Wij vinden het verschrikkelijk dat er steeds weer begonnen wordt over onze manier van slachten. Maar kopen we allemaal ons vlees bij de koshere slager?

En zo ook betreffende Joods onderwijs.

Enzovoorts. Door de vrijheid die wij mogen beleven in Nederland om te zetten in serieus Joods leven geven we een signaal af aan Hasjeem en - via Hem - aan de regering dat wij willen dat de zaken mogelijk blijven.

En dat kunnen we vandaag op deze Jom Kippoer ons voornemen.