

5780 Rosj HaSjana - Aardig zijn

Jom Haden, de dag van de rechtspraak. En dus hebben onze Chachamiem in alle generaties zich afgevraagd: hoe kunnen wij deze rechtspraak zo gunstig mogelijk maken voor ons, onze families en voor de hele wereld.

Een van de belangrijkste adviezen die zij ons geven is: *lehaáwier al midotaw*, de mens moet over zijn eigenschappen heen stappen.

Wat wordt hiermee bedoeld en hoe helpt dat op een dag als vandaag?

Eigenlijk is het heel simpel uit te leggen: Hasjem berecht ons niet met de natte vinger, natuurlijk niet - alles gaat met volmaakte rechtvaardigheid en dus "houdt Hasjem Zich aan regels". Deze heeft Hij ons geleerd. Wij weten dat en wij gebruiken dat. Het centrale thema van de selichot-diensten zijn de 13 eigenschappen waarmee Hasjem ons berecht. Enkele daarvan: Hasjem heeft medelijden, is genadig, Hij heeft geduld en doet chesed maar is uiteindelijk Emmet - de absolute waarheid.

En wat als die waarheid nu eens niet zo gunstig voor ons lijkt? Als er in onze harten iets van angst leeft. We zeggen het toch: "Wie zal er leven? wie zal er sterven?" Er is reden tot onzekerheid.

Wij zetten tegenover deze eigenschappen van Hasjem, dat wij ons NIET aan onze eigenschappen houden!

Het hele jaar door zijn we bezig met het allerhoogste wat de mens kent te bereiken: Gelijk te krijgen! Mijn mening telt! Die ander moet zijn mond houden!

Op ons werk, in sjoel, in ons gezin, in de relatie met onze kinderen: wij hebben gelijk en zullen het krijgen ook!

'Niet verstandig!' menen onze wijzen. Als wij over onszelf heen stappen en toegeeflijker zijn dan normaal mogen we hopen dat Hasjem dat ook zal doen - en dat komt ons niet slecht uit op Rosj HaSjana!

De manier waarop ik met anderen omga, is de manier waarop Hasjem met mij omgaat. Als ik altijd op mijn strepen sta... Als ik aardig ben tegen die ander, dan zal Hasjem dat zijn voor mij...

Moge Hasjem ons allemaal een goed en gezond 5780 gunnen.