

## Verklaringen op de Tefilla - 3

### Hij, Die de doden herleeft

Er staat verschillende keren de woorden מחיית המתים in deze beracha en duidelijk is, uit de verklaringen, dat zij niet steeds hetzelfde betekenen.

De eerste keer - אתה גיבור לעולם ה' מחיה מתים - staat de herleving van de doden naast de regen - מוריד הגשם - en zeggen onze Chachamim: 'de dag van de regen is zo groot als de dag der herleving der doden', dus de herleving van alles wat dood is in de natuur door de regen. Een jaarlijks terugkerend wonder.

Terwijl de עפר לישינו אמונתו מקיים wordt uitgelegd als: de herleving der doden als onderdeel van de komst van de uiteindelijke verlossing.

Maar er is een derde vorm van תחיית המתים in deze beracha: מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה - Koning die doden herleeft en redding laat opbloeien.

De tweede beracha van de sjemonne esre is gezegd door de engelen op het moment van de Akeda, de offerande. Toen zij zagen dat Awraham werd tegen gehouden van het offeren van zijn zoon, zeiden zij deze beracha. Zij bedankten Hasjem dat Jitschak, die als geofferd beschouwt kon worden, toch nog verder mocht leeft. Het opbloeien van hulp in plaats van de dood.

Dit is ook een גבורה een machtige daad van Hasjem, dat Hij wat in onze ogen geen toekomst heeft, kan helpen groeien op, voor ons, onverwachte wijze. Ook dat valt onder de noemer: Hasjem die de doden herleeft.