

5782 Rosj Hasjana 2 - Wereldplan.

Terwijl de haftara van gisteren een heel duidelijke band met Rosj Hasjana heeft, is die van vandaag moeilijker te begrijpen en te plaatsen.

In de haftara vinden we de beroemde passage van Rachel die huilt voor haar kinderen.

In de Ma'arat Hamachpela, de beroemde spelonk in Chevron liggen 6 van onze aartsvaders en -moeders begraven, Awraham en Sara, Jitschak en Riwka, Ja'akow en Lea. Alleen Racheel niet. Waarom niet?

Onze aartsvader Ja'akow verliest zijn jonge vrouw Rachel op de terugweg van Lawan, zijn schoonvader. Hij begraaft haar buiten Beth Lechem. Josef, haar oudste zoon, beklagt zich daar later over. Op het moment dat Ja'akow in Egypte is en zijn einde voelt naderen, vraagt hij aan zijn zoon, die dan de onderkoning is, om in Israël begraven te worden.

En Rasjie vertelt dan dat Ja'akow zegt: ik weet dat je boos bent dat ik jouw moeder niet in Israël begraven heb maar ik moest dat van Hasjem. Want eens zal Rachel huilen als haar kinderen voorbij lopen op weg naar de ballingschap. En dat zal er staan: Stop maar met huilen, je wordt beloond voor je tranen en je kinderen zullen terugkeren naar hun grenzen. Allemaal tekst uit onze haftara.

Laten we even nadenken over dit antwoord van Ja'akow.

Josef is boos dat zijn moeder op een andere plaats begraven ligt. Dus weet hij dat zijn vader haar wel degelijk in Chevron had kunnen begraven als hij dat zou willen maar dat toch niet heeft gedaan. En dat klopt. En de reden: Hasjem heeft Rachel een onderdeel gemaakt van Zijn plan voor ons volk. Er zit makkelijk een 1500 jaar tussen het moment dat Ja'akow terugkeert van Lawan en de choerban van Jeroesjalajim door Newuchadnezar.

En wat is dat plan? Op het moment dat de joden uit Israël worden weggevoerd lopen zij, geketend in de brandende zon van de zomer in het Midden-Oosten, langs het graf van Rachel. Zij huilt om hen. En zij wordt beloond... 70 jaar later keren de joden terug naar hun land.

De les van dit alles, de boodschap die wij moeten horen vandaag: Hasjem heeft een plan met de wereld, met ons, met mij. Hoe mijn tefillot daarbij werken? Misschien nu, misschien morgen, misschien pas 70 jaar later, maar het helpt! Zelfs als het niet voor mij werkt, kan het voor mijn kinderen of kleinkinderen verschil maken op manieren die wij niet snappen.

Dat is het karakter van de tweede dag Rosj Hasjana. Zoals ook de Akeida nog steeds effect heeft, het huilen van Rachel pas veel later effect had, zo ook zijn wij een deel van het grotere plan van de échte Regeerder van deze wereld.

Daarom: laten wij Hasjem tot onze Koning uitroepen en Hem vragen: vervolmaak Uw plan spoedig en in onze dagen met de komst van de Masjie'ach bimhéra bejaménoe .