

## 5782 Noach - Wees een licht

In het begin van de parasja citeert Rasji een gemara (Sanh.108A) waarin een meningsverschil wordt gebracht over de verhouding tussen Noach en Awraham.

De ene mening is dat Noach zo grote tzadik was, dat hij ook in de generatie van Awraham die status zou houden, de andere mening stelt dat Noach alleen in zijn generatie zo groot was, in verhouding met Awraham en zijn tijd, zou Noach niet die tzadik zijn.

Iets verderop (Ber. 6:16) brengt Rasji nog een meningsverschil.

Noach moet een Tzohar maken voor de woonvertrekken van de ark. En Rasji zegt daarover: "Tzohar: een raam en anderen zeggen: een sieraad dat hen licht gaf."

Op een mooie manier worden deze meningsverschillen aan elkaar gekoppeld.

Bij de verwoesting van Sedom zien we een opvallend verschil tussen Awraham en Lot. Terwijl Hasjem uitdrukkelijk aan Lot verbiedt om naar de verwoeste stad te kijken, mag Awraham dat wel! (Ber. 19 26-27).

Blijkbaar mag niet iedereen de straf van anderen zien.

Dus: Als Noach op het niveau van Awraham zou zijn, dan betekent Tzohar een raam waardoor hij de verwoesting van zijn wereld kan zien. Is hij echter niet op dat niveau dan is Tzohar een sieraad, een venster naar de wereld komt hem dan niet toe evenmin als Lot en zijn vrouw.

En de uitleg is als volgt: Awraham dawwent voor de nieuwe situatie. Uit de woorden van pasoek 27 leert de Talmoed zelfs dat Awraham sjachariet daar dawwende. En dan is het juist goed om de problemen van anderen te zien.

En wij? Als wij zien dat een ander het moeilijk heeft? Hoe reageren wij? Laten we ons spiegelen aan onze aartsvader en ons om de andere bekommeren.